

REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I UDVIKLINGS- SAMARBEJDET

APRIL 2025

GLOBALT FOKUS BEMÆRKER



VI GLÆDER OS OVER

Partnerskaber står helt centralt i Fælles om Verden og i den nyudgivet redegørelse. Danmarks styrke i udviklingssamarbejdet er partnerskaber - både mellem partnere i det globale syd og i Danmark. Det er det nye Digitale Demokrati-Initiativ et godt eksempel på. Danmark kombinerer her to af sine centrale mærkesager - støtten til civilsamfundet og digitale rettigheder gennem stærke og ligeværdige partnerskaber med danske og internationale civilsamfundsaktører og stort fokus på lokalt lederskab. Initiativet er så stærkt, at det har fået EU Kommissionens opmærksomhed og er blevet til et Team Europe Initiativ. Initiativet er et godt eksempel på, at dansk udviklingssamarbejde er stærkest, når det benytter samarbejdspartnersnes strategiske og komplementære styrker til at løfte danske mærkesager.



BALANCEGANG OG SYNERGI

Klima indtager en central plads i redegørelsen. **Fattigdomsbekæmpelse og kampen mod klimaforandringerne skal gå hånd i hånd** og skabe synenergier, så arbejdet mellem klima- og udvikling ikke foregår i siloer. Derfor velkommer civilsamfundet kombinationen af udviklingspolitik og global klimapolitik. Der skal dog fortsat være plads til at arbejde fattigdomsorienteret og rettighedsorienteret udenfor for den globale klimapolitiske dagsorden. I en verden, hvor menneskerettigheder og civilsamfundets råderum er under pres i hele verden, mens fattigdommen og ulighed er stigende, skal Danmarks hovedformål for udviklingsbistanden fortsat være at "bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN's konventioner om menneskerettigheder." Men en ting er dog sikkert, for at kunne levere på både på vores udviklings- og klimaforpligtigelser, kræver det flere midler. De globale udfordringerne er for store til at kunne finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.



DET ØMME PUNKT



Danmark har i over 40 år leveret 0,7 % af BNI i udviklingsbistand. Det er et vigtigt bidrag til og nødvendig investering i både verden og Danmark. Dog kan vi ikke lukke øjnene for, at der i disse dage sker en udhuling af de 0,7 %, som Danmark giver i bistand.

I 2022 var Danmark den største modtager af egen bistand grundet regeringsbeslutning til at dække udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark med bistandsmidler. Danmark modtog mere bistand end Ukraine, og hvad de 10 største afrikanske partnerlande modtog sammenlagt. Bistanden til de afrikanske lande faldt i 2022.

Dertil kommer også spørgsmålet om den **nye og additionelle klimafinansiering**, som Danmark fortsat mangler at levere, selvom Danmarks fair andel på 5 mia. ifølge vores forpligtigelser i Parisaftalen bør have været betalt hvert år siden 2020.

Globalt Fokus' opgørelse af udviklingsbistanden til modtagerlande baseret på tal fra OECD DAC og Openaid.dk



VI SAVNER



2023 markerer, at vi er halvvejs mod Verdensmåls mållinje - i hvert fald når det gælder tidslinjen, for når det kommer til implementering, er vi både i Danmark og globalt langt fra mål. Det understøttes af bl.a. FN's kommende SDG statusrapport, der viser, at kun 12 procent af målene er på rette spor. Men hverken de **17 verdensmål** eller det centrale **princip om ikke at efterlade nogen i stikken** bliver nævnt i redegørelsen. Princippet om ikke at efterlade nogen i stikken står ellers i Fælles om verden som et tværgående princip, og vi savner derfor, at redegørelsen forholder sig til, hvordan Danmark arbejder med dette princip, marginaliserede grupper og dobbeltform for diskriminering i det danske udviklingsarbejde.

